

# Tinneke van Heule

Tekst: R. De Clerq  
Muziek: E. Hullebroec

Tin-ne-ke van Heule ons maart-----je kan wer ken ge-lijk een  
paard - je kan mel - ken kan mest - en kan  
schu - ren ge - lijk de bes - ten Tin-ne-ke van Heule ons  
maart-----je Staat hoog in de gunst van mijn vaart-----je en als  
moeder - ken haar prijst dat mijn zus-ter er om krijst Dan lach ik een beetje in mijn  
baard - je Lie-ver dan een vis die in de goud - zee zwemt  
Lie-ver dan een vo-gel die geen spa - ren kent Lie-ver dan een freu - le  
Tin - ne - ke van Heu - le Tin - ne - ke ons maartje in haar hemd

59  
-> 60

Lie-ver dan een vis die in de goud - zee zwemt Lie-ver dan een vo-gel die geen  
spa - ren kent Lie-ver dan een freu - le Tin - ne - ke van Heu - le  
Tin - ne - ke ons maar tje in haar hemd

2. Tinneke heeft geld noch goedje,  
noch landeke, noch pandeke, noch koetje,  
noch huisje, noch kruisje  
noch een lappeke voor op mijn buisje.  
Tinneke heeft geld noch goedje,  
maar een hemel is haar lachje en haar groetje  
als zij trippelt naar de bron,  
met haar emmer in de zon,  
en haar klompken vast aan haar voetje.

3. Tinneke van Heule, mijn minneken,  
op U staat mijn zoetste zinneken,  
U lust ik, U kust' ik  
op je hartje, bouw en rust ik.  
Tinneke van Heule mijn minneken,  
mijn poezelig dubbel kinneken,  
leg uw handje in de mijn  
en een bruiloft zal het zijn  
van een boer en een schoon boerinneken.